

# EIGEN SCHULD

Hoogleraar Arie Buijs heeft het uitgezocht: beleggers in ons land zijn tamelijk behoudend. 'De Nederlandse belegger springt er niet uit als een gokker', vertelde hij aan RTL Z. Eén op de vijf Nederlanders belegt. Dat levert veel conservatieve beleggers op, zou je denken. Langetermijndenkers die 's nachts rustig doorslapen, terwijl koersen stuiteren, rendementen verpulveren en de crisis woedt. Uiteindelijk zal de markt zich immers herstellen, weten ze. Onzin natuurlijk. Na de crisis trekken velen zich de haren uit het hoofd. 'Dat hadden we met de kennis van nu heel anders gedaan', roepen ze. 'Veel beter!'

Buijs weet dat niet zo zeker. Volgens hem gaan beleggers graag onbesuisd af op allerlei signalen. Bedrijfswinsten, ooit behaalde rendementen, lage koersen, hoge koersen, analistenrapporten, kredietbeoordelingen, beloftes van risicovrij rendement. Gretig, goedgegelovig en gespeend van de broodnodige basiskennis. Dus, stelt hij: vermogen gehalveerd? Eigen schuld! Zo heet ook het boek waarin hij en docent beleggingen Dirk

Gerritsen alle domme dingen opsommen die beleggers tijdens de crisis hebben gedaan én de slimme dingen die ze hadden kunnen doen. Een ontzuuchtrend boek. Erg leuk om te lezen. Of het helpt? 'We weten het niet', bekennen de auteurs vrolijk. Maar wijzer wordt de lezer er zeker van.



ARIE BUIJS EN DIRK GERRITSEN, *EIGEN SCHULD. BELEGGINGS-  
LESSEN UIT DE CRISIS*, €19,90. [WWW.BUSINESSCONTACT.NL](http://WWW.BUSINESSCONTACT.NL)